

Blokzijl

Blokzijl was oorspronkelijk een nederzetting van vissers. In opdracht van Prins Willem van Oranje verbouwde Diederik van Sonoy in 1581 deze vissersplaats tot een vestingstad. In de Gouden Eeuw ontstond er een levendige handel met de stad Amsterdam. Hierdoor ontwikkelde Blokzijl zich zowel tot handelsstad als tot overslaghaven. De rijkdom van die tijd is vooral af te lezen aan de monumentale panden met hun kenmerkende hals-, klok- en trapegevels langs de Noorderkade en Bierkade. De paupers die 200 jaar geleden vanuit het westen vertrokken naar de Maatschappij van Weldadigheid kwamen via de Zuiderzee aan in Blokzijl om vervolgens te voet of per kar door te gaan naar Willemsoord, Wilhelminaoord of Frederiksoord.

Maatschappij van Weldadigheid

Het is 1818. Generaal Johannes van den Bosch en zijn Maatschappij van Weldadigheid willen paupers in Nederland perspectief op een beter bestaan bieden. De Maatschappij richt daarom de Koloniën van Weldadigheid op. De eerste Kolonie heet Frederiksoord en al snel volgen Willemsoord en Wilhelminaoord.

Meer routes zijn verkrijgbaar bij de Weldadige Oorden. Als leidraad kunt u ook de gebiedskaart achterop het 'Weldadig Rondje' gebruiken. Deze bevat meer nuttige en interessante informatie. Veel rijplezier!



Veenhuizen

De gesloten kolonie Veenhuizen werd in eerste instantie gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid met als doel weeskinderen op te vangen. Dit was echter geen succes. Later werden hier mensen naar toegestuurd die zicht niet hielden aan de regels van de Maatschappij of die veroordeeld waren voor onzedelijk gedrag, diefstal of geweld. Let ook eens op de straatnamen en de spreuken op de gevels van diverse gebouwen.



Deze waren bedoeld om de bewoners van deze kolonie tijdens hun dagelijkse tocht naar hun verplichte arbeid te doordringen van de deugden van het leven en hen te informeren welk beroep in welk gebouw werd uitgeoefend. Zo vindt u teksten als 'Ontwikkeling', 'Rust Roest', 'Orde en Tucht' en 'Bitter en Zoet'.



Colofon

Uitgave van:

WELDADIG OORD 

Volg ons op:

 www.weldadigoord.nl

 Een Weldadig Oord



165 km

Langs de Koloniën van de Noordelijke Nederlanden

Blokzijl - Willemsoord - Wilhelminaoord -
Veenhuizen - Frederiksoord - Blokzijl

Autopuzzeltocht



WELDADIG OORD



WELKOM TOEN, WELKOM NU

Welkom toen, welkom nu!

Welkom in het gebied van de Vrije Koloniën van Weldadigheid. Een uniek stuk Nederlandse geschiedenis met een rijke historie gelegen in Drenthe, Friesland en Overijssel. Omringd door drie schitterende Nationale Parken: het Drents-Friese Wold, Weerribben-Wieden en het Dwingelderveld. Tijdens deze autopuzzeltocht komt u langs de mooiste plekjes.



Langs de Koloniën van de Noordelijke Nederlanden

Deze autopuzzelroute brengt u vanuit Blokzijl naar Willemsoord, Wilhelminaoord en Fredriksoord in de Vrije Koloniën van Weldadigheid. Om vervolgens verder te rijden naar de Strafkolonie Veenhuizen. U volgt als het ware het pad dat de paupers 200 jaar geleden hebben afgelegd. Onderweg maakt u verschillende opdrachten die een bezoek aan dit unieke gebied nog leuker en interessanter maken.

Deze autopuzzeltocht is een initiatief van Hoeve Morgenster in Doldersum. U vindt de uitgebreide routebeschrijving met vragen op: www.demorgenster.eu/wat-is-er-te-doen/autotochten/autopuzzeltocht/. Ook kunt u de route downloaden door de QR Code hiernaast te scannen. Een hele fijne rit toegewenst.



Weldadige Rustpunten - startpunten

- Grand Café-Restaurant Prins Mauritshuis in Blokzijl (1)
- Restaurant Geertien in Blokzijl (2)
- Eetcafé De Steen in Willemsoord (5)
- Hotel Restaurant Bitter en Zoet in Veenhuizen (18)
- Hoeve Morgenster in Doldersum (10)
- Restaurant en B & B Grenzeloos en Zo in Doldersum (10)
- Hoeve Werkhorst in Vledder (9)
- Villa Nova in Zorgvlied (11)
- Hotel Brinkzicht in Vledder (22)
- Het Huygens Huys in Frederiksoord (25)
- Logement & Gasterij Frederiksoord (25)

Belangrijke aandachtspunten:

- Begin uw route door het scannen van de QR-code of ga via de speciale link naar de website van Hoeve Morgenster.
- U bepaalt zelf bij welke vraag u wilt beginnen. Achter het Weldadig Rustpunt staat het nummer waar u kunt starten.
- In deze autopuzzeltocht worden 26 multiple choice vragen gesteld over allerlei historische bezienswaardigheden die u tijdens de rit tegenkomt.

- De antwoorden op deze vragen zijn soms eenvoudig te vinden op informatieborden die vlakbij – of tegen de gevel van – de desbetreffende bezienswaardigheid zijn aangebracht.
- Er is echter ook een aantal vragen die u niet zomaar 1-2-3- kunt beantwoorden. Hierbij is het de bedoeling dat u de bezienswaardigheid of attractie daadwerkelijk bezoekt óf raad vraagt bij de VVV of de plaatselijke bevolking.