

Landgoed De Eese

Het prachtige Landgoed is een 800 ha natuurgebied met centraal de imposante Havezathe. Het afwisselende gebied biedt landbouwgronden, bos en prachtige natuurterreinen en u zult versteld staan van de vele monumentale gebouwen die dit landgoed rijk is. Landgoed de Eese ligt als een lage stuwwal op een uitloper van het Drents keileemplateau. Deze ligging te midden van voormalige veengebieden maakt de Eese zo bijzonder.



Virtual Reality Experience

'Welkom in Weldadig Willemsoord'

In Eetcafé De Steen in Willemsoord kunt u een virtuele tijdreis maken terug naar het jaar 1825.

In een 8 minuten durende Virtual Reality Experience komt u als pauper aan in

Kolonie III. Hier wordt u hoogstpersoonlijk ontvangen door Generaal Johannes van den Bosch die u wegwijs maakt in het dagelijkse leven in 'zijn' Kolonie. Een spectaculaire en leerzame ervaring voor jong en oud.



Meer fiets- of wandelroutes zijn verkrijgbaar bij de Weldadige Oorden.

Als leidraad kunt u ook de gebiedskaart achterop het 'Weldadig Rondje' gebruiken. Deze bevat nog meer nuttige en interessante informatie. Veel fietsplezier!



Koloniegeldvoucher

Op vertoon van deze route kunt u gebruikmaken van de onderstaande aanbieding:

Koffie met Kolonistencake – 2e kopje gratis

Gasterij & Logement Frederiksoord

Majoor van Swietenlaan 20, 8332 CG Frederiksoord
(0521) 381 500

Koffie met Kolonieból – 2e kopje gratis

Eetcafé De Steen

Steenwijkerweg 155, 8338 LB Willemsoord
(0521) 588 307

Koffie met Frysk Suikerbrood – 2e kopje gratis

Hotel-Restaurant Holland Inn

Steenwijkerweg 52, 8471 LC Wolvega
(0561) 618 847

Colofon

Uitgave van:

WELDADIG OORD 

Volg ons op:

 www.weldadigoord.nl

 Een Weldadig Oord

 50 km

De Kolonie en de Lindevallei

Frederiksoord - Willemsoord - Wolvega - Noordwolde



WELDADIG OORD 

WELKOM TOEN, WELKOM NU

Welkom toen, welkom nu!

Welkom in het gebied van de Vrije Koloniën van Weldadigheid. Een uniek stuk Nederlandse geschiedenis met een rijke historie gelegen in Drenthe, Friesland en Overijssel. Omringd door drie schitterende Nationale Parken: het Drents-Friese Wold, Weerribben Wieden en het Dwingelderveld. Een prachtige uitvalbasis voor uw fietstocht.



'De Kolonie en de Lindevallei'

Deze 50 km lange route brengt u in drie provincies; Drenthe, Overijssel en Friesland. Het is heerlijk struinen door water en bos. U fietst door Frederiksoord en Willemsoord in de Vrije Koloniën van Weldadigheid. Via de Desperado Kolonie Noordwolde, bekend van het vlechten, komt u in de Lindevallei. De Lindevallei maakt deel uit van de 'natte as', een keten van moerasgebieden op de grens van Fryslân en Overijssel. Steeds vaker wordt geprobeerd om grotere eenheden natuur te creëren. In deze streek krijgt dit gestalte door het aan elkaar verbinden van de natuurgebieden Weerribben-Wieden in Noordwest-Overijssel en de Rottige Meente en de Lindevallei in Friesland.

Frederiksoord – Willemsoord – Wolvega - Noordwolde



Zin in wat extra kilometers

Via de onderstaande knooppunten komt de route op 64 km. Vanaf 46 | 21 | 20 | 13 | 14 | 10 | 5 | 32 | 36 | 75 | 77 | 79. Breng onderweg een bezoek aan het Vlechtmuseum in Noordwolde. Ga vanaf knooppunt 15 richting 11.

Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde

De rietvlechtindustrie ontstond omstreeks 1825 als huis-industrie. Zo 35 jaar later hielden zo'n 200 gezinnen zich hiermee bezig. Aanvankelijk werden er voornamelijk manden gemaakt van wilgenteen dat in de omgeving gesneden werd. In 1873 werd de eerste stoelenfabriek opgericht.

Parkeer en opstapplaatsen

U kunt starten waar u wilt. Mogelijke opstapplaatsen met gratis parkeerterrein zijn:

A. Logement & Gasterij Frederiksoord

Majoor van Swietenlaan 20 in Frederiksoord

B. Café De Steen

Steenwijkerweg 155 in Willemsoord

C. Hotel-Restaurant Holland Inn

Steenwijkerweg 52 in Wolvega



Tip voor onderweg!

Een bezoek aan Theetuin 'De Buytenplaets' is zeker de moeite waard. Ga vanaf knooppunt 15 richting 11 en bij sporthal 'De Duker' rechtsaf de Dwarsvaartweg in.

Frederiksoord

Welkom in de oudste Kolonie van Weldadigheid! Frederiksoord was in 1818 de plaats waar Johannes van den Bosch met carte blanche van Koning Willem de paupers uit de stedelijke gebieden nieuwe kansen bood. Het begin van een groots maatschappelijk experiment dat nog steeds zichtbaar is in het landschap en aan de gebouwen die in deze kolonie staan. Neem een kijkje bij de Koloniewoningen en Huis Westerbeek of breng een bezoek aan museum De Koloniehof.

