

## Tweede Wereldoorlog

Minstens zo bepalend voor het Holtingerveld was de Tweede Wereldoorlog. Het vliegveld 'Fliegerhorst Havelte' dat de Duitsers hier aanlegden is aan het eind van de oorlog zwaar gebombardeerd door de geallieerden. Meer dan 2.500 bomkraters liggen nu als poelen en kuilen in het veld. Zelfs de startbaan, de openluchthangars en het spoorlijntje zijn nog zichtbaar.



## Hunebedden

Zo'n 10.000 jaar geleden leefden er al mensen in het Holtingerveld. Zij sloegen hier hun kamp op om rendieren te jagen. Later, ongeveer 3000 jaar voor Christus, bouwde het Trechterbekervolk de twee hunebedden aan de voet van de Havelterberg. De reusachtige gestapelde stenen stammen nog uit de ijstijd en dienden als graven. Deze prehistorische overblijfselen maken het landschap heel bijzonder.



## Maatschappij van Weldadigheid

Het is 1818. Generaal Johannes van den Bosch en zijn Maatschappij van Weldadigheid willen paupers in Nederland perspectief op een beter bestaan bieden. Frederiksoord was de eerste plaats waar de generaal met carte blanche van Koning Willem de paupers nieuwe kansen bood. Het begin van een groots maatschappelijk experiment dat nog steeds zichtbaar is in het landschap en de monumenten die in deze kolonie staan. Neem een kijkje in Museum De Proefkolonie. In dit museum maakt u kennis met het unieke verhaal.

Meer fiets- of wandelroutes zijn verkrijgbaar bij de Weldadige Oorden. Als leidraad kunt u ook de gebiedskaart achterop het 'Weldadig Rondje' gebruiken. Deze bevat nog meer nuttige en interessante informatie. Veel fietsplezier!



## Colofon

Uitgave van:

WELDADIG OORD 

Op de hoogte blijven van alle activiteiten in de Koloniën van Weldadigheid? Meld u via de website aan voor de nieuwsbrief.

 [www.weldadigoord.nl](http://www.weldadigoord.nl)  Een Weldadig Oord  [weldadig\\_oord](https://www.instagram.com/weldadig_oord)

 38 km

# Terug naar de oertijd

Frederiksoord - Vledder - Havelte



KOLONIËN VAN  
WELDADIGHEID

WELKOM TOEN, WELKOM NU

