

## Beleef de Koloniën van Weldadigheid

### Museum De Proefkolonie

Een bezoek aan het nieuwe museum De Proefkolonie mag dit weekend niet ontbreken. Treed in de voetsporen van de eerste vijf kolonisten-gezinnen die in 1818 op het Drentse platteland een nieuwe toekomst vonden.



Reserveer tickets via: [www.proefkolonie.nl](http://www.proefkolonie.nl)

### Maak een ritje in de Kolonietram

Stap in de Kolonietram en maak een tocht langs de monumenten in Frederiksoord en Wilhelminaoord. De gids kent als geen ander het gebied.



Start: Museum De Proefkolonie  
Zaterdag: 13.30 uur  
Zondag: 13.30 en 14.30 uur  
Prijs: € 4,- Duur: 1 uur

### Op pad met de Kolonie Express

Maak een belevingstocht met de Elektrische Kolonie Express onder begeleiding van een ervaren gids langs de talrijke monumenten.



Start: Huygens Huys  
Tijden in overleg. Reserveer via mail [info@huygenshuys.nl](mailto:info@huygenshuys.nl)  
Prijs: € 7,50 Duur: 1,5 uur

## Er is nog meer te doen!

### Bezoek het Koloniehuisje en Kolonieschooltje

Op vrijdag-, zaterdag en zondagmiddag vertelt koloniste Jansje Biemans je alle geheimen uit de Koloniën van Weldadigheid in het Koloniehuisje en in het Kolonieschooltje geeft juffrouw Gootjes graag een lesje. Welkom!



Combi-tickets à € 2,50 zijn verkrijgbaar bij Museum De Proefkolonie en het Huygens Huys.

### Corso Frederiksoord

Het tweede weekend van september staat normaliter in het teken van het Corso Frederiksoord. Dit jaar geen schitterende praalwagens maar een feestelijke Mozaïeken Route XXL. Fleurig, vrolijk en gezellig.



### Van Kolonie naar Kolonie

Veenhuizen, een bijzonder dorp met een wonderlijke geschiedenis, waar ook nu nog van alles te zien en te beleven valt. Hier getuigen meer dan honderd Rijksmonumenten van een uniek verleden. [www.veenhuizenboeit.nl](http://www.veenhuizenboeit.nl)

### Kijk voor meer informatie op [www.weldadigoord.nl](http://www.weldadigoord.nl)

Lekker eten en drinken? Weldadig slapen of nog meer beleven? De Weldadige Oorden bieden een variatie aan overnachtingsmogelijkheden, uitgebreide eet- en drinkgelegenheden, originele arrangementen en leuke belevenissen.



KOLONIËN VAN WELDADIGHEID

# ONTDEK DE KOLONIËN VAN WELDADIGHEID



## UNESCO Werelderfgoed

# MONUMENTENWEEKEND 10, 11 en 12 september

WELDADIG OORD

[www.weldadigoord.nl](http://www.weldadigoord.nl) Een Weldadig Oord [weldadig\\_oord](https://www.instagram.com/weldadig_oord)

WELKOM TOEN, WELKOM NU

WELDADIG OORD

# Talrijke monumenten vertellen het unieke verhaal



Koloniekkerkje en pastorie



Logement Frederiksoord



Huygens Huys



De Mandenmakerij



Huis Westerbeek



Rustoord



Hoeve Koning Willem III



Ambtenarenhuisjes



Tuinbouwschool

*In verband met de corona-maatregelen kun je de monumenten alleen van buiten bewonderen. Monumenten met een horeca voorziening zijn regulier toegankelijk.*

**Parkeren is mogelijk bij museum De Proefkolonie**

## Ontdek de Koloniën van Weldadigheid



Start je ontdekkingstocht in Frederiksoord en wandel of fiets langs meer dan dertig monumenten en bezienswaardigheden.

### Monumentenroute

3.7 - 5 - 8 - 9 of 11 km

Loop de Monumentenroute langs de talrijke monumenten en bezienswaardigheden in de Koloniën van Weldadigheid. De monumenten zijn voorzien van een informatiebord met een uitgebreide omschrijving. Wanneer je de QR-code op dit bord scant, lees je nog meer bijzonderheden.

### Weldadig Rondje

Het 36 km lange Weldadig Rondje brengt je langs de highlights in het gebied. Volg de bordjes en kom langs de bezienswaardigheden in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord. Ook fiets je door een aantal Desperado Koloniën. Huur fietsen of e-bikes bij het Fietstransferium Frederiksoord [www.fietstransferium.com](http://www.fietstransferium.com).

## Meer dan 200 jaar geschiedenis

In de Koloniën van Weldadigheid (UNESCO Werelderfgoed) is meer dan 200 jaar geschiedenis af te lezen. Je herkent er de landschappelijke kenmerken van het grootse ideaal van Generaal Johannes van den Bosch en zijn Maatschappij van Weldadigheid. Landschapsstructuren, tientallen monumenten en koloniehoeves zijn voor het nageslacht bewaard gebleven.

