

De geschiedenis

Al sinds de vroege Middeleeuwen werd er turf gestoken in het veengebied van Appelscha en Smilde. Rond het jaar 1780 was de aanleg van de Drentse Hoofdvaart klaar. In het begin van de 19e eeuw richtte Generaal Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid op om bedelaars en landlopers te leren werken.

In Frederiksoord, Wilhelminaord en Willemsoord werden 'vrije koloniën' gesticht en in de strafkoloniën Veenhuizen en Ommen werden bedelaars, landlopers, wezen en vondelingen te werk gesteld. Dat gebeurde met name in de veenderijen. Door de afname van het aantal landlopers en bedelaars werden sinds het begin van de 20ste eeuw ook gewone strafrechtelijke veroordeelden hier geplaatst.

Veenhuizen was tot de jaren '80 van de vorige eeuw een gesloten dorp dat alleen toegankelijk was voor diegene die er werkten en woonden. Daarna werden de 'verboden toegang' borden verwijderd en werd het min of meer een 'normaal' dorp. Nog steeds zijn er vier strafinrichtingen. In het Gevangenis museum komt u alles te weten over deze bijzondere vaderlandse geschiedenis.

Meer fiets- of wandelroutes zijn verkrijgbaar bij de Weldadige Oorden.

Als leidraad kunt u ook de gebiedskaart achterop het 'Weldadig Rondje' gebruiken. Deze bevat nog meer nuttige en interessante informatie. Veel fietsplezier!



Weldadige Rustpunten

Restaurant en B & B Grenzeloos en Zo

Boijlerstraat 12, 8386 XE Doldersum
(0521) 387 182

Camping Zonnekamp | Boskefé Kobus

De Ruyter de Wildtlaan 7, 8437 PC Zorgvlied
(0521) 387 257

Hotel Restaurant Villa Nova

Dorpsstraat 38, 8438 PB Zorgvlied
(0521) 387 212

Camping De Hertenweide

De Ruyter de Wildtlaan 5, 8437 PC Zorgvlied
(0521) 387 202

Hotel Restaurant Bitter en Zoet

Hospitaallaan 16, 9341 AH Veenhuizen
(0592) 385002

Colofon

Uitgave van:

WELDADIG OORD

Op de hoogte blijven van alle activiteiten in de Vrije Koloniën van Weldadigheid? Meld u via de website aan voor de nieuwsbrief.

www.weldadigoord.nl Een Weldadig Oord [weldadig_oord](https://www.instagram.com/weldadig_oord)

66 km

Van Bajes tot Bajes

Geen straf deze
boeiende fietstocht

Doldersum – Zorgvlied – Appelscha - Veenhuizen



WELDADIG OORD

WELKOM TOEN, WELKOM NU

Welkom toen, welkom nu!

Welkom in het gebied van de Vrije Koloniën van Weldadigheid. Een uniek stuk Nederlandse geschiedenis met een rijke historie gelegen in Drenthe, Friesland en Overijssel. Omringd door drie schitterende Nationale Parken: het Drents-Friese Wold, Weerribben-Wieden en het Dwingelderveld. Een prachtige uitvalbasis voor uw fietstocht.



'Van Bajes tot Bajes'

Deze 66 km lange fietsroute brengt u van Hoeve Boschoord naar Veenhuizen. U beleeft het unieke verhaal van Generaal Johannes van den Bosch en 'zijn' Maatschappij van Weldadigheid en fietst door het prachtige, indrukwekkende natuurgebied van het Drents-Friese Wold en het Fochtelöerveen.

Hoeve Boschoord

Hoeve Boschoord is ontstaan uit een ontginningsschuur voor het Doldersummerveld. In 1896 voor het eerst benoemd als 'Boerderij Kolonie VII'. Het monumentale gebouw werd destijds in gebruik genomen door de Maatschappij van Weldadigheid voor de opvang van 'jeugdige, asociale debielen'. Nu is Hoeve Boschoord uitgegroeid tot een vooraanstaand behandelcentrum voor gehandicapten en psychiatrie.

Doldersum – Zorgvlied – Appelscha - Veenhuizen



Parkeer en opstapplaatsen

U kunt starten bij het knooppunt dat voor u het makkelijkst is. Mogelijke opstapplaatsen met gratis parkeerterrein.

- A. Restaurant en B & B Grenzeloos en Zo Doldersum**
- B. Camping Zonnekamp Zorgvlied**
- C. Hotel Restaurant Villa Nova Zorgvlied**
- D. Camping De Herteweide Zorgvlied**
- E. Hotel Restaurant Bitter en Zoet Veenhuizen**
- F. Landal Hunerwoldstate Wateren**

Kijk voor de adressen op de achterzijde van deze fietsroute.

Tip!

Op de Brink in Doldersum staat een obelisk ter herinnering aan de verworvenheden van nu. Willem Huender liet de wegen tussen Doldersum, Diever en Appelscha aanleggen.



Gevangenis museum Veenhuizen

Dit Gevangenis museum is ontstaan uit geldnood van de Maatschappij van Weldadigheid. Volgens afspraak met de regering worden hier drie dwanggestichten gebouwd. Bedelaars, landlopers, arme gezinnen, vondelingen en wezen worden hier naartoe gestuurd. De regering betaalde mee aan de opvang. In Veenhuizen is nu het Gevangenis museum te vinden. Het museum informeert u op interactieve wijze over de omgang met misdaad en straf in Nederland vanaf het jaar 1600 tot aan vandaag de dag. Een bezoek aan het Gevangenis museum is een bijzondere ervaring voor jong en oud.

