

Blokzijl

Blokzijl begon als nederzetting en werd later een vesting aan de Zuiderzee. In de Gouden Eeuw kwam er een levendige handel met Amsterdam op gang en Blokzijl werd handelsstad en overslaghaven. Ook de paupers uit het westen kwamen over de Zuiderzee aan in Blokzijl. De rijkdom uit die tijd ziet u terug in de monumentale panden met hals-, klok- en trapgevels. De bochtige straatjes maken Blokzijl tot een gezellig en knus stadje.

Muggenbeet

Vanuit Blokzijl werd de reis van de paupers vervolgt met de trekschuit. In het ondiepe water van de Muggenbeet liepen de schuiten soms vast.



Maatschappij van Weldadigheid

Het is 1818. Generaal Johannes van den Bosch en zijn Maatschappij van Weldadigheid willen paupers in Nederland perspectief op een beter bestaan bieden. De Maatschappij richt daarom de Koloniën van Weldadigheid op. De eerste Kolonie heet Frederiksoord en al snel volgen Willemsoord en Wilhelminaoord.

Meer fiets- of wandelroutes zijn verkrijgbaar bij de Weldadige Oorden. Als leidraad kunt u ook de gebiedskaart achterop het 'Weldadig Rondje' gebruiken. Deze bevat nog meer nuttige en interessante informatie. Veel fietsplezier!



Koloniegeldvoucher

10% korting op drankjes en de lunchkaart bij de **Weldadige Rustpunten**

Eetcafé De Steen

Steenwijkerweg 155, 8338 LB Willemsoord
(0521) 588 307

Restaurant Het Doevehuis

Kalenberg-Zuid 1, 8377 HE Kalenberg
(0561) 477 394

Grand Café-Restaurant Prins Mauritshuis

Brouwerstraat 2, 8356 DV Blokzijl
(0527) 291 468

Restaurant Geertien

Muggenbeet 3, 8356 VK Blokzijl
(0527) 291 245

Colofon

Uitgave van:

WELDADIG OORD 

Volg ons op:

 www.weldadigoord.nl

 Een Weldadig Oord

 49 km

Pad van de Paupers

Willemsoord - Weerribben - Blokzijl



WELDADIG OORD 

WELKOM TOEN. WELKOM NU

Welkom toen, welkom nu!

Welkom in het gebied van de Vrije Koloniën van Weldadigheid. Een uniek stuk Nederlandse geschiedenis met een rijke historie gelegen in Drenthe, Friesland en Overijssel. Omringd door drie schitterende Nationale Parken: het Drents-Friese Wold, Weerribben Wieden en het Dwingelerveld. Een prachtige uitvalbasis voor uw fietstocht.



'Pad van de Paupers'

Deze 49 km lange route brengt u naar Willemsoord (Kolonie III), de Weerribben en Blokzijl. U volgt als het ware het pad dat de paupers 200 jaar geleden hebben afgelegd. Vanuit het westen, via de Zuiderzee, kwamen zij aan in Blokzijl om daarna met de trekschuit verder te gaan naar Steenwijk. Vervolgens reisde men te voet en op karren door naar Willemsoord, Wilhelminaoord en Frederiksoord.



De meesten met niets op zak. U kunt onderweg weldadig uitrusten bij diverse rustpunten.

Willemsoord - Weerribben - Blokzijl



Parkeer en opstapplaatsen

U kunt starten bij het knooppunt wat voor u het makkelijkst is. Mogelijke opstapplaatsen met gratis parkeerterrein zijn.

A. Eetcafé De Steen Willemsoord

B. Restaurant Het Doevehuis Kalenberg

C. Grand Café-Restaurant Prins Mauritshuis Blokzijl

D. Restaurant Geertien Blokzijl

Kijk voor de adressen op de achterzijde van deze fietsroute.

Tip!

Neem wat kleingeld mee voor onderweg. Voor € 1,10 p.p. verbindt het pontje van Jonen uw fietstocht van Giethoorn naar Blokzijl en andersom. Een prachtige belevenis door dit mooie gebied.



Nationaal Park Weerribben-Wieden

Dit park is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Het waterrijke natuurgebied in de Kop van Overijssel is een oase van ruimte en rust. De Wieden is een cultuurlandschap. Het landschap is gevormd door turfwinning; vanaf de vijftiende eeuw werd hier veen gebaggerd. U vindt hier plassen en sloten, uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol bloemen en dichtbegroeide moerasbossen.

