

Sterrebosch

De geschiedenis van het Sterrebosch gaat terug tot 1614 wanneer François van Westerbeek gronden in de buurt van Vledder aanschaft om deze te laten vervenen. Om de turf te kunnen afvoeren liet hij de Westerbeekslot graven die uitkomt in de Wapserveense Aa. In 1766 wordt het landgoed verkocht aan Jonker Nicolaas van Heloma die het huidige Huis Westerbeek bouwt en het bijbehorende Sterrebosch aanlegt.

Museum De Koloniehof

Om het unieke verhaal van de Koloniën van Weldadigheid te begrijpen, mag een bezoek aan museum De Koloniehof in Frederiksoord niet ontbreken. In de modern vormgegeven expositie ziet u een overzicht van het ontstaan van de Maatschappij van Weldadigheid en krijgt u een impressie van het leven van de kolonisten.

Maatschappij van Weldadigheid

Het is 1818. Generaal Johannes van den Bosch en zijn Maatschappij van Weldadigheid willen paupers in Nederland perspectief op een beter bestaan bieden. De Maatschappij richt daarom de Koloniën van Weldadigheid op. De eerste Kolonie heet Frederiksoord en al snel volgen Willemsoord en Wilhelminaoord.

Meer fiets- of wandelroutes zijn verkrijgbaar bij de Weldadige Oorden.

Als leidraad kunt u ook de gebiedskaart achterop het 'Weldadig Rondje' gebruiken. Deze bevat nog meer nuttige en interessante informatie. Veel wandelplezier!



Koloniegeld Voucher

10% korting op drankjes en de lunchkaart bij de **Weldadige Rustpunten**

Het Huygens Huys

Majoor van Swietenlaan 14, 8382 CE Frederiksoord
(0521) 345 724 ①

Hotel Frederikoord

Majoor van Swietenlaan 20, 8382 CE Frederiksoord
(0521) 381 500 ②

Museum De Koloniehof

Koningin Wilhelminalaan 87, 8382 CG Frederiksoord
(0521) 382 712 ⑧

B & B De Bakkerij

Majoor van Swietenlaan 19, 8382 CE Frederiksoord
(0521) 518 939 ③

Colofon

Uitgave van:

WELDADIG OORD

Volg ons op:

www.weldadigoord.nl

Een Weldadig Oord



3 km

Sterrebosch route

Wandel door het bos van Frederiksoord



WELDADIG OORD

WELKOM TOEN. WELKOM NU

Welkom toen, welkom nu!

Welkom in het gebied van de Vrije Koloniën van Weldadigheid. Een uniek stuk Nederlandse geschiedenis met een rijke historie gelegen in Drenthe, Friesland en Overijssel. Omringd door drie schitterende Nationale Parken: het Drents-Friese Wold, Weerribben Wieden en het Dwingelerveld. Een prachtige uitvalbasis voor uw wandel- of fietstocht.



'Sterrebosch Route'

Deze 3 km lange wandelroute brengt u door het Sterrebos in Frederiksoord en neemt u mee naar het allereerste begin van de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. In 1818 werd door de Maatschappij het landgoed Westerbeeksloot aangekocht voor een bedrag van fl. 57.000,-. Onderdeel van dit landgoed was het in de 18de eeuw aangelegde Sterrebos. De route is aangegeven door middel van bordjes 'Sterrebosch route'



Huis Westerbeek

Parkeer- en startplaatsen

Startplaatsen met gratis parkeerterrein zijn:

- A. Het Huygens Huys Frederiksoord** ①
- B. Hotel Frederiksoord Frederiksoord** ②
- C. Museum De Koloniehof Frederiksoord** ⑧

Kijk voor de adressen op de achterzijde van deze wandelroute.

 De route begint tegenover het oude postkantoor ① aan de Majoor van Swietenlaan 14-16. Dit postkantoor is



in 1901 gebouwd onder verantwoording van de toenmalige rijksbouwmeester C.H. Peters. Eigenlijk had dit gebouw in Vledder moeten staan maar omdat de Maatschappij de

 U volgt de route langs hotel Frederiksoord ② in de richting van Steenwijk. Toen Jonker Nicolaas van

Heloma Landgoed Westerbeek had aangekocht liet hij in 1770 hier een 'Tapperij' bouwen. Nadat de Maatschappij het in 1818 in haar bezit kreeg werd het verbouwd tot Logement met acht kamers. Ook Johannes van den Bosch heeft hier meerdere keren verblijf gehouden. ③ Aan de linkerkant ziet u 'De Bakkerij'. Tot in 1860 was hier de



bakkerij van de Maatschappij Weldadigheid gevestigd en werd centraal het brood gebakken voor de bevolking van de kolonie.

 Na nog een stukje richting Steenwijk slaat u rechtsaf de oprijlaan in van Huis Westerbeek ④. Na de aankoop van het landgoed werd Huis Westerbeek het hart van de kolonie. Na een ingrijpende restauratie in 1975 is het weer het hoofdkwartier van de Maatschappij van Weldadigheid.

 Vervolg nu de route in het Sterrebos. Na verloop van tijd heeft u aan uw linkerhand een diepe sloot waar weinig of géén water meer in staat. Dit is de Westerbeek sloot. Deze sloot loopt onder de Majoor van Swietenlaan en onder het hotel door en gaat dan door het Sterrebos naar Wilhelminaoord.



 U loopt verder door het bos. Aan uw linkerhand ziet u het terrein van de Generaal van den Bosch Paardrijvereniging ⑥.

 Aan uw linkerhand passeert u de tramremise ⑦. De voormalige tramlijn Steenwijk-Noordwolde werd gebruikt van 1914-1962. U komt nu in het hart van het Sterrebos, en u ziet de droge kom met in het midden een oude lindeboom ⑨. Hier komen alle paden samen in een ster. Naast de droge kom ligt de natte kom. Deze structuur diende ook een praktisch doel. Jagers verscholen zich achter de wallen van de droge kom en zagen het wild, dat op weg was naar de waterpoel van de natte kom, van verre aankomen. Loop verder naar het eind van de route.